

De fantasmagorieën van Olav Vorsel



In de maand november van vorig jaar vond in de Parijse galerie ABCD aan de Boulevard Saint Germain het succesvolle debuut plaats van de schilder Olav Vorsel. De critica Béatrice Durand wees op een begrijpelijke associatie met Cobra, maar zag hem toch meer verwant aan Saura en ging zelfs, bij een bepaald schilderij, terug op de Schreeuw van Edvard Munch, om duidelijk te maken, hoezeer ook zijn kunst "een schok teweeg brengt bij hen, die het werk beschouwen, ten einde hen uit zichzelf te laten treden, te doen reageren, zodat zij zich hun menselijke lot bewust worden. (...) Une oeuvre superbe et d'une grande portée". En in zijn inleiding tot deze tentoonstelling gewaagde Leo Duppen van de contrasten in zijn schilderijen, die hem stempelen tot een kunstenaar van deze tijd, op zoek naar zichzelf en naar de identiteit van de menselijke samenleving.

The voice of the mournfull chanter, 1981,
formaat 100 x 110 cm. olieverf op linnen.

Nu volgt dan zijn Nederlandse debuut in deze Haagse galerie, gevolgd door andere exposities, elders in het land en daarbuiten. En dan komt de vraag op: wie is deze Olav Vorsel? Een Nederlander zonder twijfel, bijna zestig jaar geleden geboren. Een laatbloeiier, want hij begon pas op zijn zeventien-en-veertigste jaar te schilderen, na een geheel andere boeiende loopbaan.

Maar verder wenst hij zich te beschermen achter zijn pseudoniem Olav Vorsel en uitsluitend zijn werk te laten spreken. En dat werk spreekt met een intensiteit en een indringende expressiviteit, welke na opploei van een neo-expressionisme, als waartoe Cobra behoorde, op het ogenblik weer zo gezocht wordt door een nieuwe generatie van schilders.

Olav Vorsel. De gekozen voornaam kan doen vermoeden, dat hij zich heel wel bewust is, tot de noordelijke flank van het expressionisme te behoren, van voorganger Munch tot Jorn, Pedersen en anderen. Het is een kunst, welke de diep innerlijke en wellicht anders onverdraaglijke obsessies en angsten van een uiterst sensibel en tegelijk spiritueel mens langs een meer intuïtieve dan cerebrale wijze omzet in fantasmagorieën, die in hun verschrinking tegelijk een bevrijdende en in algemeen menselijke zin onthullende functie verkrijgen. Het oude geheim van de kunst: het persoonlijke om te zetten in een evocatie van algemeen menselijke betekenis. En wanneer de eerder geciteerde Béatrice Durand het heeft over een "immense cynische lach" tegenover wat wij zijn, dan wijst zij daarin heel duidelijk op het bevrijdende van een schilderkunst als van Olav Vorsel, een vorm van overleven ook voor ons.

The pensive bosom of silver effulgence, 1981,
formaat 110 x 90 cm. olieverf op linnen.



GALERIE EDISON
heeft het genoegen u uit te nodigen voor de
tentoonstelling van

OLAV VORSEL
schilderijen, gouaches en tekeningen

van 13 februari t/m 7 maart 1982
u bent van harte welkom op de opening zaterdag
13 februari om 17.00 uur.

Henri de Brey

Zijn middelen zijn daaraan adequaat, een picturale taal, welke gebruik maakt van alle spontaniteit, een bezit nemen van de verf, zoals deze direct uit de tube op het doek wordt geknepen. En wat daarna gebeurt, wordt beheerst door de ritmische gestiek van de schilder, die onder zijn handen angstaanjagende maar tegelijk bevrijdende monsters ziet ontstaan, opgelost en tegelijk verdicht in stromen van kleur, fel en exuberant, desondanks betoond binnen de ritmische beheersing van een compositie. De titels komen achteraf, zoals ook de bewustwording op het onderbewuste volgt. Aan de grenzen van wanhoop en waanzin, lachend tegen het lot, verovert de huidige mens zich in het werk van Olav Vorsel een heilzaam verweer, ontdekt hij in dit werk tegelijk een schilder met een grote zeggingskracht en het vermogen, dit in zijn doeken te realiseren.

Javastraat 16
2585 AN Den Haag
tel. 070 - 635000
geopend woensdag t/m zaterdag 11 - 18 uur
zondag 13 - 18 uur.

Hans Redeker